



kruin af te helpen. We doen dat met handgereedschap, daar zorgt De Knotgroep voor. Ook zal er koffie en soep zijn om op krach-

buurt en meld u aan. Voor meer informatie over de Nuenense locatie kunt u mailen naar Knotgroep.IVN.Nuenen@gmail.com.

Palwasha Banai moest zichzelf leren lezen

De Nuenense Krant, 44 2018

Oorlog raakt een kinderziel tot in de diepste vezel. Rust, veiligheid en vertrouwen, onmisbare fundamenten voor de ontwikkeling van elk kind, raken vermorzeld onder geweld en onderdrukking. Je oude vertrouwde thuis vernietigd, gezinsleden komen om, een rokende ruïne is het enige wat rest als de bewoners in allerijl een goed heenkomen hebben gezocht. Overal vluchtelingen op drift, ontworteling, ontredding en angst.



De jonge Afghaanse vrouw Palwasha Banai (38), was donderdag tijdens haar 'Schuif'-lezing voor de Nuenense seniorenvereniging Senergiek soms zichtbaar aangedaan als ze de doorstane gruwelijkheden schetste. Ook haar talrijk opgekomen publiek trof

het diep. Toch was haar verhaal er geen van louter kommer en kwel. Integendeel, want het oorlogskind Palwasha heeft met een onvoorstelbare veerkracht die zwarte tijd weten te overleven. Met bewonderenswaardig doorzettingsvermogen heeft ze in deze regio een heel nieuw eigen bestaan opgebouwd en neemt ze volop deel aan het leven in Nuenen. Zo is ze elke vrijdag als vrijwilligster gastvrouw bij Vincentre.

Boek schrijven

Haar jonge meisjesleven begon in Afghanistan even onbezorgd als van een doorsnee Nederlands kind. Met lachende vriendinnetjes in vrolijke korte rokjes naar school. Jaren later zit het gevluchte meisje in burka verplicht thuis opgesloten, want meisjes mogen dan niet meer naar school. Met engelgeduld leert Palwasha zichzelf de taal en woordjes met behulp van een enkel in huis aangetroffen boek, dat door vorige bewoners daar was achtergelaten. En nu, jaren later, schrijft ze zelf een boek. 'Want een boek schrijven helpt beter dan de psychiater.'

Na een vlucht vol ontbering, een



Foto: Peter van Keppelen

bizarre tocht door allerlei landen en langs ontelbare bureaucratische instanties, belandt ze tenslotte in het vluchtelingendetentiecentrum van Schiphol. Na ruim 80 dagen opsluiting, doet zich

tenslotte de kans voor in Nederland een nieuwe start te maken. Onmiskenbaar verdient deze dappere vrouw haar naam Palwasha, die in het Afghaans 'zonnestraal' betekent, als geen ander.

Sprookjes komen tot leven

Het grote Eftelingconcert van het Gerwens Muziekkorps komt steeds dichterbij. Daarom was er op 28 oktober een extra repetitie gepland. Voor het eerst kwam alles bij elkaar.



en vol overgave dansten ze de sterren van de hemel. Het orkest zat op het puntje van de stoel en liet horen dat het 24 en 25 november klaar is om te knallen.

Het Klooster wordt dan omgetoverd tot een sprookjesachtige omgeving, waar achter iedere boom,

